

Militairen op school

Gisteren kwamen er militairen naar onze school. Ze hadden een presentatie gemaakt en toen vertelden ze wat ze allemaal doen als ze in het leger zijn. Toen gingen we naar buiten toe, want ze wilden nog dingen laten zien hoe ze leven als ze op oefening gaan. Ze vertelden hoe ze hun eten warm maken: snel of langzaam. Ze lieten zien waar ze in slapen, ze hadden een herfstslaapzak en een zomerslaapzak. De zomerslaapzak is tot-en-met -10 en de herfst-slaapzak tot -30 en als je ze in mekaar doet dan is het tot-en-met -40. Als je naar de wc moet, moet je eerst een kuil graven met je schep. De tas waar alle spullen in zitten weegt iets van 25 kilo. Ze gaan nooit in hun eentje op weg.

Tristan en Jeremy

Dinsdag 12 mei kwamen er militairen op school.

Eerst kwamen ze in de klas uitleg geven wat ze allemaal in het leger deden. Daarna gingen we naar buiten. Daar was een militair, die ons nog heel veel vertelde. Hij ging ons spullen laten zien wat ze gebruiken in het leger. Daarna heeft hij verteld wat ze deden bij de training. En toen heeft hij ons opgesteld en moesten we achter hem aan rennen. Toen we klaar waren hebben we nog iets gekregen.

Gaby en Evi

Op dinsdag 12 mei kwamen er 3 militairen op school. Eerst kregen we een presentatie in de klas. Na de presentatie gingen we naar buiten. Buiten ging een militair zijn spullen laten zien. Hij had alle spullen neergelegd, behalve zijn wapens. Die had hij niet bij. Daarna gaf hij ons een training. We moesten in de houding gaan staan en daarna rennen het was een hele leuke middag. Ilse en Cynthia

Dinsdag 12 mei waren er militairen. Dat was leuk. Ze kwamen eerst een presentatie geven in de klas van groep 8. Je mocht de rugzak op je rug en een helm op. We gingen opdrukken en marcheren. Dat was leuk. Alleen groep 8 heeft opgedrukt. Er werd goed uitgelegd. Iedereen vroeg zich af waarom hij **koek** op zijn jas had staan. Dat was zijn achternaam.

Amalia ,Camila en Milou

Militairen

Op 12 mei kwamen er 3 militairen op bezoek op school om te vertellen wat militairen allemaal doen. Er zijn goede en moeilijke kanten als militair. De goede kant is dat de militairen vrede brengen in de landen, die bezet zijn door andere mensen die hun land in bezit hebben genomen. De moeilijke kant is dat je soms mensen moet uitschakelen, misschien moet je schieten. Eigenlijk wil je ze dan anders uitschakelen, maar dat kan soms niet. De 3 militairen hebben ook de spullen laten zien die ze meenemen op missie.

Karel

Dinsdag 12 mei waren er militairen op bezoek. Dat was super leuk, want we gingen naar buiten en daar liet een man spullen zien en mochten we het ook aanraken. Hij gaf uitleg wat hij deed en wat je moet doen in het leger. De trainingen zijn zwaar en ze doen het elke dag. Het eten zat in een blik en leek op kattenvoer vond iedereen. Maar ik vond het er niet smerig uit zien. We mochten een helm op en de tassen dragen. Ik mocht in de poncho en in de slaapzak liggen. Het was een top dag! Laila

Het was leuk dat de militairen op school kwamen. De militair, die bij groep 7 kwam, heette militair Koek. Dat vond iedereen wel grappig. Hij had een poncho bij, die hij gebruikte als tent. Hij liet ook zien wat hij te eten had; het was een blik met: wortelen, erwten, vlees en aardappelen. Hij had ook de kogelhuizen van zijn pistolen bij. Ook had hij een hele kleine schep bij. Eerst dachten we dat je hem kon uitschuiven, maar dat was niet zo. Camouflage had hij ook op. Dat was wel gaaf, want je zag hem bijna niet in de bosjes. Maar hij had wel heel weinig beleg bij, het zat allemaal in een zakje. We moesten in de maat lopen en je moest dan met links beginnen. We moesten rondjes rennen rond het plein en toen moesten we tegen over elkaar gaan staan. Groep acht moest opdrukken. Gelukkig wij niet.

Ole, Tigo en Arvid

Gisteren kwamen er militairen op school. Toen de militairen binnen kwamen, ging een mevrouw eerst uitleg geven over haar beroep en dat was heel interessant. Ze liet een filmpje zien en dat was heel leuk, interessant en spannend. Daarna begonnen we met een woord-puzzel. Ze vertelde ook dat ze een keer in het jaar naar een land gaan trainen, bijvoorbeeld in Oostenrijk. Ze trainen ook in andere landen. Voor deze mevrouw en ook voor de anderen is het soms erg lastig, bijvoorbeeld als je hoogtevrees hebt. Toen ze klaar was met vertellen, gingen we naar buiten. Daar stonden twee mieren van het leger; ze gingen van alles vertellen, bijvoorbeeld dat ze een poncho hebben en die kunnen gebruiken als tent. Ze hadden ook eten in een blik, in dat blik zat aardappel, worteltjes, doperwten en vlees. We mochten ook hun rugzak dragen, die woog ongeveer 25 kilo. Op het allerlaatste gingen we marcheren en dat was heel leuk.
Rubie, Maud, Roos, Floor

Militairen op bezoek

Er kwamen 3 militairen op bezoek. Ze gaan een keer per jaar naar Oostenrijk om te trainen. Dan moeten ze een rugzak van 60 kilo op hun rug. Wij mochten een rugzak op van 25 kilo, dat is al zwaar. Een tent is heel klein. De soldaat heeft ook het eten laten zien wat ze tijdens een oefening eten; het komt uit een blik. We hebben ook nog zelf gemarcheerd.
Tess

Militairen

Eerst kwamen ze alle drie binnen in de klas en stelden zich voor. Daarna moesten we een woordzoeker doen en kregen we een filmpje te zien over de 2^e wereldoorlog. Toen gingen we naar buiten en lieten de soldaten al de spullen zien en mochten sommigen de helm en een rugzak op. Toen gingen we in linie lopen en een rondje over het schoolplein rennen. De soldaat heeft ook nog eten uit een blik laten zien.
Beau Jelle

Dinsdag 12 mei waren er militairen. Dat was leuk. Ze kwamen eerst een presentatie geven in de klas van groep 8. Toen gingen we naar buiten om te luisteren hoe het er aan toe gaat bij een oefening, bijvoorbeeld hoe je ging slapen, wassen en eten. En die rugzak was zwaar! Op het laatste gingen we marcheren! Ik heb er veel van geleerd en het was leuk.
Noa

Hallo, ik ga een stukje schrijven over de militaire les. Het was leuk, omdat we van alles te horen kregen over militairen en hoe ze te werk gingen. En ze hadden ook leuke spullen mee. Ze hadden ook een fitness test die we moesten doen. We moesten rennen en push-ups doen en we mochten het blik eten proeven en het was niet lekker 😞.

Floris Kristalijn.